



Protestantse gemeente te Hoek

Zondagsbrief
Zondag 22 augustus 2021
Kleur: Groen

Voorganger:	ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst:	Henk Siersema
Organist:	Joke de Putter
Koster:	Ko Dees
Videowall:	Hendrik Jan

Omzien naar elkaar

Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen naar Heleen Jansen, zij verblijft voor revalidatie in Ter Schorre.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden, graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

Bij de komende dienst

Zondag 29 augustus, hoopt om 10.00 uur ds. Cor de Beun uit Brugge voor te gaan.

De collecte na afloop van de dienst is bestemd:

50% kerk en pastoraat

50% diaconale doelen

Alle diensten zijn te volgen via <https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek>

Orde van dienst

Heb het goede lief

Orgelspel

Woord van welkom door de ouderling van dienst

Dienst van de Voorbereiding

De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Intochtspalm: Psalm 107: 1 en 2

(zo mogelijk staande)

Bemoediging en Groet

(daarna gaan allen zitten)

Inleidende woorden

Zingen: Psalm 107: 4

Kyrie gebed – in het bijzonder voor de slachtoffers in Afghanistan

Lofprijzingstekst

Zingen: 'Zou ik niet van harte zingen'
Lied 903: 1 en 2

Dienst van de Schriften

Gebed van de zondag

Voorganger: Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Heilige Geest, adem die doet leven,
helper in onze nood,
trooster voor de bedroefden,

Allen: kom en woon in ons.

Voorganger: Heilige Geest, kracht voor de moedelozen,
die onze zwakheid wegneemt,
die ons doet opstaan uit onmacht,

Allen: kom en woon in ons.

Voorganger: Heilige Geest, die onze solidariteit bezielt,
die de volkeren verenigt,
die ons doet uitzien naar het Rijk Gods.

Allen: kom en woon in ons.

Voorganger: Heilige Geest, die ons verbindt met Jezus Christus,
die ons vreugde schenkt om het Evangelie,
die ons opent voor de grenzeloze liefde van de Vader,

Allen: kom en woon in ons.

Voorganger: Zend uw Geest, Heer, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

Allen: Amen.

Kinderlied: 'Vijf broden en twee vissen' - Elly en Rikkert

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de kinderkring

o.l.v. Daniëlle Rijksen

Schriftlezing: Marcus 8: 1 – 9

lectrice: Ada Dieleman

Zingen: 'Gij zijt het brood van God gegeven'

Lied 653: 2 en 7

Schriftlezing: Amos 4: 1 – 6

Amos 5: 1 – 7, 10 – 14 en 24

Luisterlied: 'Maak ons hart onrustig – Schrijvers voor gerechtigheid

Nederland Zingt, vanuit de Jaarbeurs in Utrecht

Lied uit de bundel *Opwekking*

Maak ons hart onrustig, God,
dat het ontevreden klopt
als we mooie leugens horen
en gemakkelijke woorden!
Maak ons hart onrustig, God.

Stort in ons uw tranen uit.
Mensen worden uitgebuit,
weggeschopt en opgesloten.
Zegen hen als wij hen troosten.
Stort in ons uw tranen uit.

Steek in ons uw woede aan
om het onrecht te weerstaan!
Geef ons moed om op te treden.
Laat ons vechten voor de vrede.
Steek in ons uw woede aan.

Laat ons dwaas en koppig zijn.

Laat ons doorgaan tot het eind.
Gaat het onze kracht te boven,
laat ons dan in u geloven.
Laat ons dwaas en koppig zijn.

Want het is Uw koninkrijk
tot in eeuwigheid.

Overdenking

Meditatief orgelspel

Tijdens dit orgelspel komen de kinderen terug in de kerk

Dienst van Gaven en Gebeden

Gebeden: dank- en voorbeden, stilgebed, gezamenlijk 'Onze Vader'

Slotlied: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'
Lied 388: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staande)

Heenzending en Zegenbede
aansluitend drie maal gezongen Amen

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang, bestemd voor de diaconie:



**Na de dienst bent u van harte welkom voor koffie, thee of fris.
Zoveel mogelijk buiten en met alle nodige
veilige maatregelen van afstand.**

Vanmiddag vanaf 16.00 uur barbecue en afsluitend samenzang

Het is fijn om na zo'n lange tijd weer eens iets als gemeente samen te kunnen doen!

Er zal een box staan waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.

Rond 19.00 uur start de afsluitende samenzang in de kerk.

Ook als u niet bij de bbq aanwezig bent, bent u van harte welkom!

Namens de werkgroep Liturgie en Eredienst, Marinka Mahu



Komende week

Open kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open,

tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.

We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft.

Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.

U en jij: van harte welkom!

Mededelingen

Oproep voor foto's

Voor de tentoonstelling *Dopen door de jaren heen*, zijn we nog op zoek naar doopfoto's. Hier in de kerk gemaakt of ergens anders, alles is welkom.

Graag doorsturen via whatsapp: 06-13291968 of

via e-mail: jaapencorelli@planet.nl

Bij voorbaat dank!

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl

Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:

www.gelovenindedelta.nl